

Introductie Dennis Engels

Hi! Mijn naam is Dennis Engels. Waarschijnlijk kennen de meeste van jullie mij wel, want al vanaf mijn 6^e tennis ik bij TV de Heksenmeppers

Na vele jaren les te hebben gehad van Rob, vroeg hij me op een dag of ik het misschien niet leuk zou vinden om ook een avond les te geven. Zoals je kan bedenken leek dat me in eerste instantie nogal spannend maar heb uiteindelijk toch ja gezegd.

Al snel werden het meer uren lesgeven, en ook op andere verenigingen en wist ik het zeker: Ik stop met mijn kantoorbauw en ga fulltime tennisles geven! Na de KNLTB opleiding voor Tennisleraar afgerond te hebben, ben ik gaan kijken hoe ik fulltime les kon geven, en kon stoppen met mijn kantoorbauw.

Nadat ik vele vacatures had bekeken en gesprekken had gevoerd kwam ik een vacature tegen om tennisles te gaan geven in Curaçao, en dacht ik waarom ook niet? Zo gezegd, zo gedaan, we (mijn vriendin Charlotte en ik) hebben onze spullen gepakt en zijn 3 maanden later verhuisd naar Curaçao.

Op Curaçao heb ik één jaar lesgegeven voor een tennisschool, waarna ik de kans kreeg om een andere tennisschool over te nemen. Deze tennisschool heb ik een volledig jaar gerund en heb ik deze uitgebreid van 20 naar 60+ uren per week, inclusief personeel. Ook heb ik mijn tennisschool uit kunnen breiden met het geven van padellessen.

Nu hoor ik je denken... Waarom kom je in vredesnaam dan terug naar Nederland?

Omdat Charlotte en ik onze familie en vrienden erg begonnen te missen. Het leven is natuurlijk heel mooi en aangenaam in Curaçao maar het gemis van onze vrienden en familie begon te knagen. Om deze reden heb ik weer contact gezocht met Rob, om te vragen naar de mogelijkheden om voor langere tijd les te kunnen geven voor hem, zodat Charlotte en ik na konden denken wat we nu echt wilden.

Rob gaf me echter een ander antwoord dan ik had verwacht en verraste me nogal! Hij gaf namelijk aan iemand te zoeken voor 1 oktober en zei met een knipoog dat hij eigenlijk iemand zoekt die de tennis- en padelschool dan ook kan overnemen.

Ik dacht meteen "Hoe gaaf zou dat wel niet zijn? De tennisschool waar ik altijd zoveel plezier heb gehad en zoveel heb geleerd! Dit klonk als een droom die uit kwam en als een kans die ik nooit zou moeten laten liggen".

Na verschillende gesprekken met Rob, adviseurs en de vereniging zelf zijn we snel tot de conclusie gekomen dat de overname moest gaan gebeuren. Voor iedere partij voelde het goed!

Gelukkig was Charlotte opnieuw niet moeilijk te overtuigen om nogmaals te emigreren, maar dan de andere kant op. Ook waren mijn ouders en vrienden natuurlijk ongelooflijk blij.

Wij zullen in de tweede week van september terugvliegen naar Nederland en hoop jullie dan graag (weer) te kunnen zien en spreken.

Via deze weg wil ik jou, Rob nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat je me geeft om jouw “kindje” over te kunnen nemen en ik zal er alles aan doen om het een succes te laten worden!



www.Tennisengels.com